

Voorzitter,

Als gezamenlijke raadsfracties hebben we een statement gemaakt richting Den Haag. We geven aan boos te zijn! Op wie zijn we boos? Den Haag is een mooie stad achter de duinen, daar kan je niet kwaad van worden... Nee, we zijn boos op de beleidsmakers: de regering en haar bewindspersonen waardoor we al jarenlang van de ene in de andere crisis belanden: naast de toelagenaffaire, de stikstof-, klimaat-, aardgas- en woningcrisis hebben we nu ook een vluchtelingencrisis! En dat allemaal door het kortzichtige visieloze beleid van de kabinetten Rutte 1 t/m 3. Wij houden ons hart vast voor versie 4...

Ook wij vinden dat het niet zo kan doorgaan en zien daarbij vooral het menselijke drama dat is ontstaan doordat mannen, vrouwen en kinderen die moeten vluchten voor geweld en levensbedreiging hun heil zoeken in een van de meest welvarende en veilige landen op deze aarde. Om vervolgens in Ter Apel te worden opgevangen in omstandigheden die door o.a. het Rode Kruis als onmenselijk worden gezien. Met enorme risico's voor de gezondheid van zowel medewerkers van het COA als de asielzoekers die zich móeten melden. Wat een schande voorzitter!

Er had inmiddels allang een noodopvangcapaciteit moeten zijn in andere gemeenten zoals is afgesproken. Maar dat daar nu pas werk van wordt gemaakt betekent niet dat wij met de armen over elkaar kunnen gaan staan mokken.

Vanuit GroenLinks Westerwolde hebben we de oproep gedaan om de Grenshof weer tijdelijk open te stellen om bijvoorbeeld statushouders onder te brengen zodat er weer ruimte ontstaat voor doorstroming bij de asielprocedure.

En als dwangmiddel richting de verantwoordelijke Staatssecretaris zouden wij eventueel een boeteregeling of dwangsom zien zolang de afspraken rond de aantallen mensen die in Ter Apel verblijven worden geschonden. Want afspraak is afspraak, maar niet ten koste van de meest kwetsbaren!